



Beste mensen rondom de Ontmoetingskerk



Het mooie bloeiende boeket symboliseert de veelkleurigheid van de gemeente en ook de ruimhartigheid van God. Deze startzondag staat in het teken van afscheid en bevestiging van ambtsdragers. De vertrekkende ambtsdragers nemen een bloem uit het boeket. Na de bevestiging zetten de nieuw ambtsdragers weer een bloem in het boeket, hetgeen symboliseert dat dit de gemeente weer compleet maakt. Zo kunnen we de ruimhartigheid van God telkens weer handen en voeten geven en nodigt God ons uit om die ruimhartigheid naar anderen en onszelf gestalte te geven.

Agenda

17 september: STARTZONDAG,

Collecte

- 1^e collecte Kerk in Actie (zie toelichting)
- 2^e collecte Kerk
- 3^e collecte Beheer Kerkelijke gebouwen

Liturgie

17 september ds. Betty Gras en
mw. Roelie Stevens
Organist Harry Bosma

Liederen en Schriftlezing:

Welkom

Aanvangslied: 'Dit huis waar op de eerste dag'

Bemoediging en groet

Vervolg aanvangslied

Gesprek met de kinderen

Zingen: 'We gaan voor even..'

Openingsgebed

NIB 217

Bijbellezing: Het verhaal van Jona,
verteld in de Groeibijbel

NLB 832

Overweging

Luisteren naar 'De Weg'(Stef Bos)

Zingen: O waar wil je heen gaan en kan ik je volgen?

Afscheid en bevestiging

In memoriam

Aansluitend luisteren we naar: Go now
in peace

Gebeden

Collectes

Mededelingen

Slotlied NLB 978: 1 en 4

Bij de zondag



Volg niet de aangegeven richting
Volg niet de route die je kent
De omweg is veel mooier
Je ziet meer langs een weg die je niet kent

GODS WEG



EEN **OMWEG** DIE EINDIGT IN DE GOEDE RICHTING

We lezen op deze startzondag over Jona, een profeet, die via een omweg op zijn bestemming komt. In deze feestelijke dienst, waarin ook vijf nieuwe ambtsdragers worden bevestigd, zullen ds. Betty Gras en kerkelijk werker Roelie Stevens voorgaan.

Bij de eerste collecte

Myanmar - Jonge mensen verbeteren hun landbouwproductie

In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om op eigen benen te staan. In 10 dorpen verwerken jonge moeders, jongeren tussen de 18 en 35 jaar en slachtoffers van de gewapende conflicten landbouwgewassen tot consumentenproducten. Ze verbouwen pinda's om tot olie te verwerken, of gember om te drogen en te verkopen. Hierdoor groeit hun inkomen en kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen. Kerk in Actie ondersteunt hen met trainingen en kleinschalige leningen.

Kosters

In de week van 18- 24 september a.s. zijn Teunie en Herman Helsloot de dienstdoende kosters.

Zij zijn bereikbaar onder telefoonnummer: 0528-373446.
Teunie is mobiel te bereiken onder nr: 06 103 725 84.
Herman gebruikt 06 120 44 364 als mobiel nummer

Uiteraard kunt u ook bij vragen, problemen of reserveringen de kosterstelefoon bellen: 06 249 238 44.

Kopij nieuwsbrief

U kunt kopij voor vrijdag 12.00 uur sturen naar:
nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl

Voor meer informatie zie Website:
www.deontmoetingskerk.nl

Facebook

Nieuwsbrief lezen

De nieuwsbrieven zijn ook allemaal te lezen op onze website
<https://www.deontmoetingskerk.nl/nieuwsbrief>

Vacaturebank:

De kerkenraad zoekt gemeenteleden voor het vervullen van de volgende vacature:

Een derde redactielid voor de website

Inlichtingen bij de voorzitter, Aaldert Renting, bij wie u zich ook kunt aanmelden.

voorzitter@deontmoetingskerk.nl

Bezinning en Ontmoeting

Op de startzondag 17 september a.s. beginnen al onze kerkelijke activiteiten weer. Ook het B&O programma. Inmiddels heeft u, als het goed is, allemaal het boekje gekregen. Helaas is er toch weer een foutje ingeslopen: de Iona viering is niet op 12 maar op 26 november! Wilt u het even corrigeren? De aanmeldingsformulieren kunt u invullen en in de zultjes voor en achter in de kerk doen. We hopen echt dat u zo veel mogelijk meedoet. Noteer alvast de avond over positieve gezondheid op 3 oktober en de cantatedienst op 8 oktober in uw agenda!

Mededeling over de wijze van collecteren

Nadat we ruim 3 jaar niet hebben gecollecteerd tijdens dienst ivm corona, begint de diaconie, vanaf de startzondag (17 september), weer met collecteren tijdens de dienst.

Daarnaast willen we op deze zondag ook beginnen met digitaal collecteren via zogenaamde QR-codes. Daarom ziet u vanaf vandaag een drietal qr-codes in de nieuwsbrief. Een code voor de 1e, de 2e en de 3e collecte. Deze QR-code kunt u scannen met uw mobiele telefoon (of tablet). U kunt hiervoor de camera van de telefoon gebruiken, uw internetbrowser, de app tikkie of de app van uw bank.

Uw donatie gaat naar het gekozen collectedoel vanaf het moment van uitkomen van de nieuwsbrief tot het volgende moment dat de nieuwsbrief uitkomt. In de regel is dit op vrijdagochtend.

Een voorbeeld: U maakt op maandag een bedrag over via de qr-code. Dit bedrag wordt dan als opbrengst geteld bij het collectedoel van de voorgaande zondag. Maar maakt u op zaterdag een bedrag over, dan telt deze donatie meer voor de collecte van de daarop volgende zondag.

Bij uw donatie wordt automatisch als omschrijving 1e, 2e of 3e collecte ingevuld. Op die manier weten we voor welk doel uw donatie bestemd is.

Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de diaconie.

Met een hartelijke groet,

Collecte van Kerkrentmeesters en diaconie

De drie QR-codes staan in het laatste artikel van de nieuwsbrief, getiteld *De QR-codes voor de collectes*.

Daar is de meeste ruimte .

De nieuwsbriefredactie

De QR-codes voor de collectes

1e collecte



2e collecte



3e collecte



